

RASMUS CLAUSSEN BONDEN

Født 3. februar 1835 i Helletofte på Langeland og døde d. 5. august 1905 på Frederiksberg. Han ligger begravet på Idestrup kirkegård.

Claussen var dansk venstrepolitiker og blev bl.a. formand for Folketinget.

Claussen var landmand og det var som landmand at hans politiske karriere begyndte. Han hjalp ofte sine naboer på Langeland når de havde problemer med øvrigheden og han blev derfor opfordret til at stille op til folketingsvalget i 1869, han sagde dog nej. Kort tid efter i 1870 solgte han sin gård og købte i stedet en gård ved Sildestrup i Idestrup sogn,

men endte efter nogle år med at bytte den til et avlsbrug tæt ved Nykøbing Falster. Også her blev han opfordret til at stille op til Folketinget og i 1872 blev han valgt ind og fortsatte i Folketinget indtil sin udtræden i 1903. Men trods sin politiske karriere, så havde Claussen stadig tid til mange andre projekter. 1. oktober 1873 grundlagde han Lolland-Falsters Folketidende. I år 1900 var avisen den største på Sydhavsøerne med et oplag på 4500 styk og i dag er avisen stadig den største på Lolland-Falster.

Rasmus Claussen var selvstændig og kritisk anlagt og sagde ofte sin mening til både høj og lav. Da både Edward Tesdorpf og Rasmus Claussen var førende skikkelse på Falster, skete det ofte, at de deltog i de samme initiativer og projekter, men ofte med modsatrettede meninger og modstridende interesser. Disse modstridende interesser var bl.a. grunden til, at der fandtes 2 brugsforeninger i Idestrup.

Rasmus Claussen var en vigtig skikkelse på Falster og gennem sit liv påvirkede han mange mennesker, både som politiker, avisejer og agitør.

